

De Schierstins een ongekende schat

Jaap van der Boon

Vele malen is aan bezoekers van De Schierstins over de historie verteld: van het schiere verleden met monniken en strijdbare edelen tot het verrassende culturele en historische centrum van nu. Maar al enige jaren was er geen boek meer voorhanden over dit middeleeuwse monument. Dat is met de verschijning van 'De Schierstins, een ongekende schat' verleden tijd.

Dit compleet nieuwe boekwerk geeft inzicht in zeven eeuwen geschiedenis. U leest over een vergeeld stuk perkament uit 1439, over het park ten noorden van De Schierstins, het museumpje van baron Van Heemstra, de legendarische postkantoorhouder Musch en de twist om de schat onder de toren. De meest recente informatie is in dit boek verwerkt.

Het boek haalt een ongekende schat aan informatie naar boven. Het bevat een aantal nooit eerder gepubliceerde illustraties, inclusief een gekleurde kadastrale kaart uit 1832. Het boekwerkje is zodanig geschreven dat de inhoud overzichtelijk en vlot leesbaar is voor zowel de belangstellende bezoeker als de meer gespecialiseerde kenner van oude bouwkunst.

De Schierstins een ongekende schat



De Schierstins een ongekende schat

Jaap van der Boon

